

't Boekske

Raak

Samen beleef je meer

Raak
Samen beleef je meer

Keerbergen

LEDENFEEST

NAAMSVERANDERING

September 2024 - Nummer 226

Praktisch



Wat doet kwb?

Kwb Keerbergen is een echte gezinsbeweging. Ons jaarprogramma bevat allerlei activiteiten voor jong en oud. We willen iedereen een leuk, interessant en boeiend aanbod voorschotelen. Als sociale beweging willen we leden, maar ook niet-leden ondersteunen door het opzetten van kostenbesparende activiteiten.

Via 't boekske kan je al onze activiteiten ontdekken. Wil jij of iemand uit je familie of vriendenkring lid worden of deelnemen aan de talloze activiteiten? Laat het ons weten via onze website of spreek een van onze bestuursleden aan.

Maandelijks of wekelijkse activiteiten

Kaarten: elke donderdag van 13u30 tot 17u00 kan je komen kaarten in de kerklokalen te Keerbergen. Voor meer info: Marieke De Paepe 015 73 03 34

Bridge: elke woensdag om 19u30 in kerklokaal 4 te Keerbergen. Voor meer info: Paul Gysemans 015 51 83 06

Voorinschrijvingen

Om organisatorische redenen vragen we jullie om voor sommige activiteiten vooraf in te schrijven en te betalen. Dit is altijd duidelijk aangegeven bij de aankondiging van de activiteiten. Indien je uiteindelijk toch niet kan deelnemen aan de activiteit waarvoor je hebt betaald, zal voortaan enkel het inschrijvingsbedrag teruggestort worden tot maximaal het bedrag dat KWB Keerbergen zelf kan recupereren.

Inhoud

Geplande activiteiten

Kwb wordt Raak	4
Mountainbike	6
Carla Declercq	7
Jaarprogramma	8
Ledenfeest	12
Dendermonde	14

Verslagen en andere

80 Jaar KWB	15
Molenfeesten	16
Smulfietseling	20
Gluren bij de bureu	25
Cinematickets	27

Kwb wordt RaaK

Kwb Keerbergen wordt RaaK Keerbergen

KWB verandert van naam en dus gaat de organisatie voortaan door het leven als RaaK. Dat was al de naam van het ledenblad, en wordt nu ook de nieuwe naam van de organisatie zelf. Ook KWB Keerbergen gaat vanaf vandaag dus verder als RaaK Keerbergen al blijft hun doel hetzelfde: mensen in Keerbergen samenbrengen en verbinden.



“We hebben ons DNA opnieuw scherp gesteld, maar zullen onze “roots” niet loslaten”, legt Jo De Smet, gedelegeerd bestuurder, uit. “We willen in alle buurten, wijken, parochies, dorpen en gemeenten iedereen bij elkaar brengen. Een naamsverandering gaf ons de gelegenheid om mogelijke drempels in de naam weg te werken. De ‘k’ blijft echter onze inspiratie en zingeving, en de ‘w’ blijft ons sociaal kompas - aandacht voor alle mensen, ook zij die het moeilijk hebben.”

Met de naamsverandering wil de organisatie zich actualiseren, positioneren en terug beter in de markt zetten. “Een letterwoord is niet meer echt van deze tijd”, zegt De Smet. “En al is onze

Kwb wordt Raak

naam nog redelijk bekend in Vlaanderen en Brussel, velen raken er wel door in de war. Tijd voor een verfrissende naam die mensen kan RAKEN dus!”

De nieuwe naam moet vooral zorgen voor herkenbaarheid en verbinding. “Voor onze leden en vrijwilligers is het op en top herkenbaar,” vervolgt hij. “We blijven die toffe groep enthousiastelingen die overal proberen mensen bij elkaar te brengen en



met elkaar te verbinden, die samen nadenken over hoe het beter kan in de buurt en die eenzaamheid de wereld uit willen. Voor wie ons nog niet kende, is het wél een compleet nieuwe naam. Een naam die hen hopelijk ook RAAKt. Met de nieuwe naam, verfrissende visuals en een jonge uitstraling willen we mensen uitdagen om ook in hun buurt mensen te RAKEN en samen leuke activiteiten te organiseren. Want, zoals onze nieuwe slogan luidt: ‘samen beleef je meer’.”

Mountainbike



Traditioneel gaan we verschillende keren mountainbiken dit najaar. Breng gerust je collega, buur, vriend of familie mee. Ook niet-leden zijn van harte welkom.



De volgende mountainbike tour zal doorgaan op zondag 15 september. Het vertrek is om 8u30 aan de sporthal in Keerbergen. Het parcours wordt ter plaatste bepaald.



De deelname is gratis! Ook voor niet-leden.



Voor de inschrijvingen moet u zich aanmelden bij Patrick Goossens op het nummer 0474 31 28 46 of via mail patrick.goossens6@telenet.be



Ga je voor de eerste keer mee mountainbiken, schrijf je dan **ten laatste 5 dagen op voorhand** in zodat administratief alles in orde is. Alle deelnemers zijn dan immers individueel voor 1 jaar verzekerd.

Carla Declerq

Tentoonstelling Carla Declerq



Deze tentoonstelling biedt een verzameling van recente werken van Carla Declerq en illustreert haar fascinatie voor de natuur waarbij ritme, structuur en kleur de leidraad vormen. Zij put haar inspiratie uit de oneindige variatie in de natuur. Haar gebruik van kleur is het resultaat van een innerlijke beleving. Ze schildert niet wat ze ziet maar wat ze voelt en de kleuren zijn nooit vooraf bepaald maar ontstaan tijdens de creatie van haar werk.



De tentoonstelling is te zien in GC den Bussel



Van 19 september tot 20 oktober 2024

Ma 14u-16u30 en 18u-20u

Di 9u-12u en 14u-16u30

Woe 9u-12u en 14u-16u30 en 18u-20u

Do 9u-12u en 14u-16u30

Vrij 9u-12u

Za 9u-12u

Jaarprogramma

Normaal zitten we met het bestuur half juni samen om het jaarprogramma op te maken. Ook dit jaar moesten we hier van afwijken en trokken we naar de kerklokalen op ... 1 juni.



Voor de middag werd het voorbije jaar overlopen en geëvalueerd. Enkele activiteiten moesten geannuleerd worden door beperkte opkomst, andere activiteiten kenden dan weer opvallend / onverwacht veel deelnemers.

Na de evaluatie werden een aantal activiteiten uit het aanbod van KWB Nationaal toegelicht door Kurt, onze nieuwe ondersteuner waarvoor dank.

Ondertussen was het al middag, tijd om de innerlijke mens te versterken en te kunnen gaan programmeren. Dit ging best vlot ook al omdat er doelbewust gekozen werd voor een minder drukke kalender.



Jaarprogramma



Rond 16u30 waren we al klaar met het opstellen van de kalender. We konden met een super goed gevoel naar huis.

We hopen dat er voor iedereen iets tussen staat dat hem of haar bevalt.

Voorstellen zijn altijd welkom bij het bestuur of per mail naar kwbkeerbergen@gmail.com

Langs deze weg dank aan Kurt voor zijn uitleg en dank aan het bestuur voor de samenwerking, creativiteit en inbreng.

Elders in het boekje vind je het resultaat van deze dag. Dit overzicht is wel onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Hiervoor verwijzen we naar onze website of onze toekomstige boekskes voor de meest recente en up-to-date informatie.

Jaarprogramma

Datum	Activiteit
Zaterdag 28 september 2024	Ledenfeest
Zaterdag 12 oktober 2024	Uitstap Dendermonde
Dinsdag 12 november 2024	Start cursus Bridge
Zaterdag 16 november 2024	Burney's – Mechelen
Dinsdag 19 november 2024	Cursus Bridge
Zaterdag 23 november 2024	Ieder kind een sint
Dinsdag 26 november 2024	Cursus Bridge
Dinsdag 3 december 2024	Cursus Bridge
Donderdag 5 december 2024	Laat je niet vangen
Dinsdag 10 december 2024	Cursus Bridge
Dinsdag 17 december 2024	Cursus Bridge
Dinsdag 7 januari 2025	Cursus Bridge
Zaterdag 18 januari 2025	Koffie + Shopping Antwerpen
Dinsdag 14 januari 2025	Cursus Bridge
Dinsdag 21 januari 2025	Cursus Bridge
Dinsdag 28 januari 2025	Cursus Bridge

Jaarprogramma

Datum	Activiteit
Zondag 9 februari 2025	Brunch
Zondag 23 februari 2025	Wandeldag
Zaterdag 1 maart 2025	Blokjesfestival
Zaterdag 8 maart 2025	Samenaankoop
Maandag 24 maart 2025	A.I., vloek of zegen
Vrijdag 11 april 2025	Quiz
Zondag 20 april 2025	Paashaas
Zaterdag 3 mei 2025	Garageverkoop
Zondag 4 mei 2025	Garageverkoop
Zaterdag 24 mei 2025	Familiedag
Zaterdag 7 juni 2025	Afternoon Tea 2
Donderdag 31 juli 2025	Molenfeesten
Vrijdag 1 augustus 2025	Molenfeesten
Zaterdag 2 augustus 2025	Molenfeesten
Zondag 3 augustus 2025	Molenfeesten
Maandag 4 augustus 2025	Molenfeesten

Ledenfeest

JE BENT UITGENODIGD VOOR HET

Doopfeest

van

RaaK



28 september – 18u00 – G.C. Den Bussel

EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN
KWB KEERBERGEN EN HUN
HUISGENOTEN!

Ledenfeest



Doopfeest – Ledenfeest



G.C. Den Bussel



28 september 2024



18u00



35 euro en kinderen - 14 jaar 20 euro



Inschrijven kan via mail naar kwbkeerbergen@gmail.com met vermelding ledenfeest + aantal volwassenen + aantal kinderen vóór 21 september

Of telefonisch Ronny - 0473/969763

Carla - 0496 6676400



Via de 'pamper-rekening KWB': BE89 7855 5340 2785

[Uw inschrijving is pas geldig na betaling](#)

Dendermonde

We gaan op stadsbezoek naar
Dendermonde...de ros Beiaardstad.



Zaterdag 12 oktober 2024



Het uitgewerkte programma zal als volgt
verlopen:



Vertrek aan de sporthal Keerbergen om 9u, we carpoolen

Verwelkoming door de gids op de Grote Markt met een kopje koffie of thee en een koffiekeok

Mooie stadswandeling met gids van ongeveer 2 uur

Een 3- gangenmenu met water en een koffie inbegrepen

Nadien nog wat vrije tijd die je zelf mag invullen: nog iets gaan bezoeken, wat gaan winkelen, of gewoon nog een terrasje.



Samenkomst en vertrek huiswaarts.



30 euro pp. voor leden. 40 euro pp. niet- leden.

bij Patrick Goossens, **ten laatste op 5 oktober**

0474 31 28 46 -

patrick.goossens6@telenet.be

80 Jaar KWB

Vorig jaar vierden we ons jubileum met een reis doorheen 80 jaar KWB Keerbergen. Maandelijks vonden jullie 1 prijsvraag in 't Boekske die jullie een extra letter / cijfer moest opleveren voor de ultieme oplossing. Hieronder vinden jullie het resultaat van al dat puzzelwerk:

1	9	5	8																	
2		2	0	0																
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				

De winnaars werden op maandag 24.06.2024 uitgenodigd op onze maandelijkse bestuursvergadering om er hun welverdiende prijs te komen ophalen. 5 nieuwsgierigen mochten uiteindelijk een prachtig pakket mee naar huis nemen met allerlei lekkernijen.



Proficiat nogmaals aan vlnr: Johan Bielen en Adrienne (niet aanwezig), Chantal Verhulst en Roger Goossens en Marie De Paepe en Jean Huygh en ook aan iedereen die aan deze wedstrijd heeft deelgenomen vanwege het voltallige KWB-Bestuur.

Molenfeesten

Midden juli begonnen we toch weer te vrezen voor een verregende versie van de Molenfeesten. Maar dit jaar waren de BIERgoden ons goed gezind en hadden we ideaal weer.

De tent werd reeds opgezet op donderdag zodat we vrijdag direct konden starten met de inrichting ervan. Alles verliep die vrijdag dan ook redelijk vlot zodat we toch tijdig zouden klaar zijn voor ons kaartspel.



Maar we hadden niet op “Murphy” gerekend. Een uur voor het kaartspel van start zou gaan, merkten we een gesprongen zekering op.

Dan moesten we nog uitzoeken vanwaar dit kwam. Het bleek een tapkraan te zijn die lek was. Gevolg: een vat Molenbier weggelopen. Zonde! Snel een tijdelijke oplossing gevonden door het Molenbier en de pils, die op deze tap aangesloten waren, te vervangen door flesjes.

Het kaartspel had verder een goede opkomst en goed verbruik die vrijdagavond.

Op zaterdagmorgen werd er al snel gezorgd voor een nieuwe tapkraam zodat we toch ons Molenbier (nu met 1 vat minder) en pils weer van het vat konden aanbieden.

Molenfeesten



Op zaterdagmiddag begon de tent al goed vol te lopen en sommige stonden er door een miscommunicatie te vroeg voor onze fietstocht, die om 15u i.p.v. 14u doorging. We hadden een 25-tal deelnemers, dus dit was een goede opkomst.

Onze suikerspinverkoop bleek ook nu weer een succes. We hebben op 2 dagen meer dan 20 kg suiker verbruikt. Een dikke merci aan onze jeugdige medewerkers die op 2 dagen telkens 8 uren suikerspinnen hebben gedraaid.



De zaterdag verliep verder vlot met constant een goede bezetting. Zaterdagavond, net voor we huiswaarts keerden, werd de sfeer nog wel even verpest. Een paar individuen vonden dat ze interessant moesten zijn, door in de gietende regen aan ons materiaal te beginnen prutsen. Wie het waren, weten we niet, maar moest er iets van geweten zijn, mag dit steeds aan ons gemeld worden want er is een pv van opgemaakt.

Molenfeesten



Op zondag waren we ook weer vroeg op de been om de tent in orde te zetten. De mountainbike tocht ging om 10u al van start met een 15-tal moedige fietsers.

Ook in de namiddag en avond draaiden we vlot, maar je merkte wel dat het 's anderendaags een werkdag was, want rond 23u begon onze tent wel echt leeg te lopen.

We konden dan ook goed op tijd beginnen met de opruim van onze tent zodat we op maandagmorgen enkel nog het meeste moesten meegeven met de brouwer.

Maandagmorgen waren we ook vroeg uit de veren om de tent opgeruimd te krijgen.



Molenfeesten

Net na de middag is dan de vrachtwagen met onze tenten vertrokken met de afspraak volgend jaar terug te komen.

Een speciale hartelijke dank aan alle medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat zowel vóór als achter de toog alles vlot verliep. En ons toch weer wilden helpen. Het is soms hard werken. Ook dank aan iedereen die geholpen heeft met de opbouw, de afbraak, het drukwerk, de organisatie, de catering, ...

Dank jullie wel!!!

Tot volgend jaar op 31 juli, 1, 2 en 3 augustus!

Bedankt ook voor jullie talrijke opkomst vanwege de KWB-werkgroep:

Ronny, Wilfried, Bart, Jarne en Jan



Smulfietseling

Ik wou het spreekwoord “geen twee zonder drie” waarmaken en dus kon ik niet anders dan mij op zondag 18 augustus 2024 naar Berk en Brem te begeven voor de 21^{ste} editie van de Smulfietseling, nog steeds met mijn trouwe tweewieler (*). Ik wist wat me te wachten stond, dus had ik geprofiteerd van het lange weekend om in Midden-Nederland wat spieren bij te kweken.....enkel spieren want voor 't culinaire moet ge immers niet in Nederland zijn.... Ik was met andere woorden voorbereid en dus stonden wij om 11u, zo fris als een hoentje na een zware nacht, opnieuw paraat.



Deze keer verwelkomden ons niet 1 maar 2 KWB-medewerkers en ze bezorgden ons de nodige tickets met een “Goedemorgen, morgen, goeiedag..... “. Aan de toog, een rij vol lieflijke dames voor het schenken van den aperitief.

Was het nu aan mijne stap, de kleur van mijn ogen of iets anders, maar die gaven mij direct een glas cava met de woorden “*da ander drinkte gij toch ni!*”.....

Uw reporter werd opnieuw goed bediend en we genoten in goed

Smulfietseling

gezelschap van de parelende godendrank

(Blijkbaar toch te goed, want we zijn nu maandagavond 19-8 en ik weet al ni meer of we nu eerst soep of eerst voorgerecht hebben gegeten.bon, ik waag het erop: eerst de soep.)

Vol goede moed en met grote verwachting trokken we naar Sint-Adriaan voor ons soepje. Het was volgens ons een exotisch modelleke, Thais denken we, heel zacht van smaak en we proefden precies wat kokosmelk.... Enfin, zo'n zondags feestsoepke dat iedereen lust

Bij het naar buiten gaan, werden een paar heren gespot van Boortmeerbeek. We hebben eens geïnformeerd naar het voorgerecht.

“vlees, met salade en een saus”, kregen we als antwoord...

“Ja, maar wat voor vlees en welke saus?”

“seheeg, dat weten we niet zenne, wijle eten altijd wat z'op ons talloor leggen....”

Ga daar mee naar de oorlog ! Enfin, we waren niets wijzer en dus..... naar Boortmeerbeek !

Het voorgerechtje bleek bij aankomst een variant te zijn van de klassieker Vitello Tonnato, een bordje met fijne sneetjes kalfsvlees, een lichte dressing op een bedje van rucola.

Smulfietseling

Ons bordje kreeg gezelschap van een sneetje 'Pain Français'..... Kortom, het perfecte huwelijk tussen de Franse haute cuisine en la cucina tradizionale della mamma Italiana....



Ondertussen kwam zowaar de zon erdoor en ging de temperatuur de hoogte in, net als de verwachtingen voor het hoofdgerecht in Tildonk. Dus wij terug op weg op ons stalen ros (*) de weg was lang, héél lang.... langs velden en wegen, langs water, door het stof, geen slijk, op mooie putvrije geasfalteerde wegjes, maar ook langs wegjes met veel steen en grote en kleine putten..... allemaal héél tof maar problematisch

als je a) met een volle blaas zit en b) uwe zadel zeer begint te doen. Het gaf in ieder geval aanleiding tot interessante gesprekken: speciale modellen van zadels, zeemvellen, pampers en een bijzonder cadeau.... Proficiat aan de bedenkers van de route want zelfs de geroutineerde fietsers zijn in baantjes geweest waar ze nog nooit gepasseerd zijn...

Smulfietseling

Na onze inspanning, de hoofdschotel..... die mocht gezien worden! Griekse pasta, kippenblokjes met een zachte saus, ontelbare soorten groeten,.. en dat allemaal in dat potje.... Ik heb moeten zoeken achter de bodem! En dat met een frisse Kriek voor den dorst.....



En dan....nog steeds mijn zwakte, ik geef het eerlijk toe.... het dessert ! Daarvoor moesten we terug naar Keerbergen... We hadden niet alleen horen zeggen dat er daar een desserten buffet op ons stond te wachten, we hadden zelf gezien dat ze 's ochtends al serieus in de weer waren om alles klaar te maken..

Onderweg zijn er ons nog een paar snoodaards voorbij gesnord, met hunnen “elentrieke velo” om de laatste chocomousse voor onze neus weg te kapen, maar we hebben ons niet laten ontmoedigen en blij gezwind hebben we de laatste kilometers afgelegd (*)....

Smulfietseling



We hadden geluk: nog 1 chocomousse en **overheerlijke** sinaasappeltrifle ! Aan al diegene die dat niet hebben gekozen.... **Bedankt!** Jullie hebben iets gemist.... Een culinair o...., zou een bekende Nederlandse kok zeggen....

Ik ga het zeggen zoals het is: mijn verslag moest 'binnen' zijn voor woensdag ? OK, in ruil voor het recept wil ik wel een inspanning doen.... Dus terwijl u dit leest, geniet ik opnieuw van het dessert....

En zodoende waren we weer bij de laatsten om huiswaarts te trekken, moe, voldaan en met de belofte aan ons zitvlak om de fiets voor de volgende 24 uur op stal te laten....

(*)jaja, nog steeds model Fred Flinstone, met andere woorden een zelftrapper zonder accuutje zoals de Nederlanders het zo mooi zeggen

Gluren bij de buren



In deze rubriek zetten we activiteiten van de ons omringende RaaK-verenigingen in de kijker. Wie weet, zit er voor jullie ook iets leuks tussen.



RaaK Rijmenam-Bonheiden: organiseert een Pop-Up Café op **zondag 15 september**.

Je bent er vanaf 15u welkom in Parochiecentrum De Krekel te Bonheiden. De prijzen voor de winnaars van de fotozoektocht worden uitgedeeld en ze bakken er pennen.

Falos Wandelingen:



RaaK Hallaar: organiseert de “Berthout”-wandeling op **zondag 22 september**.

Start: Parochiezaal Hallaar, Broekstraat 1, te 2220 Hallaar.

Gluren bij de buren



RaaK Leuven-Hulp: organiseert de “Dwars door Holsbeek”-wandeling op **zondag 29 september**.

Start: Parochiecentrum St Maurus, St Maurusstraat 5, te 3220 Holsbeek.



RaaK Okselaar: organiseert de “Uilenkop”-wandeling op **zondag 6 oktober**.

Start: OC Het Laer, Brabantsebaan 46, te 3271 Okselaar-Zichem



Cinematickets

Wil je graag eens naar de cinema? Bestel dan je ticket bij RaaK en geniet van een exclusief ledenvoordeel van **3.70 euro** korting per ticket!



1 ticket kost 8.50 euro en is dus 3.70 euro goedkoper dan een standaardticket



Geldig binnen de ganse UGC groep (Mechelen, Aarschot, Antwerpen,...)



Meerdere maanden geldig



Ook geldig op 3D films of extra lange films



Ook te gebruiken via de ticket-automaten aan de ingang



Contactgegevens



Facebook/kwbkeerbergen



www.kwbkeerbergen.be



Kwbkeerbergen@gmail.com



BE89 7855 5340 2785